

*Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.*

Uit onze handen gegeven, maar in ons hart gebleven

Ginette Dobbeleir

Zij werd geboren te Terneuzen op 18 november 1946 en is in
het wzc de Bijster te Essen zachtjes ingeslapen
op 28 maart 2026.

Haar afscheid zal in intieme kring plaatsvinden,
waarna we haar terug zullen geven aan de natuur
op de begraafplaats van Essen-Centrum.

Rouwadres: familie Du Bosch - Dobbeleir.
p/a Begrafenissen Hensen, Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren online via: www.begrafenissenhensen.be

Zij zal altijd verder leven in de harten van:

Annick en Henri Du Bosch - Stockbroekx
Yaline en Yonathan
Anthony
Magali en Thibeaux

Michaël en Anne-Laure Du Bosch - Schalm
Julien en Kimberly
Mathieu
Loïc
Emile

haar kinderen en kleinkinderen

Delen mee in dit verdriet:

Haar broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen
Haar neven en nichten